

## Even in het zonnetje!

Een aantal bedrijven ondersteunt het hospice zonder daar ooit een rekening voor te sturen en daar worden we elke keer weer aangenaam door verrast. In de juni editie van onze Nieuwsbrief kunt u jaarlijks een kort, cijfermatig verslag lezen van het voorgaande jaar. Naast het aantal gasten en hun herkomst wordt daar helaas steevast gewag gemaakt van een niet-sluitende begroting. Al elf jaar wordt dit jaarlijkse tekort aangevuld door acties van serviceclubs, donaties van bedrijven en particulieren en door legaten. Maar ook het gratis leveren van diensten is een geweldige bijdrage die het hospice draaiende houdt.

Een van de ondernemers die nooit een factuur stuurt, is Remi Noordover van Graphic Square Grafische Vormgeving uit Wassenaar. Het bijzondere is dat hij dit al doet vanaf het prille begin. Al bijna dertien jaar verzorgt Remi 'om niet' de vormgeving en opmaak van deze Nieuwsbrief. In al ons overige drukwerk heeft Remi eveneens een (onbetaalde of sterk in prijs gereduceerde) hand. Hij is een warm ondersteuner van ons hospice en brengt dat desgevraagd treffend onder woorden: *'Afscheid nemen van iemand die je liefhebt, is het moeilijkste wat er bestaat. Het is fijn als er mensen om je heen zijn die je dan zo ontzorgen dat je - in de tijd die je nog met elkaar hebt - in alle rust afscheid kunt nemen. Als ik daar een kiezelsteentje aan mag bijdragen, doe ik dat met alle liefde.'*



Remi Noordover ondernemend ondersteuner vanaf eerste uur



Clandy Sahiman van Rietbroek laat naambord weer glimmen

De Glazenwassers van Rietbroek glas- & gevelonderhoud uit Rijswijk klimmen eens per kwartaal de ladder op om de ramen van het hospice weer te laten glimmen. Peter en Rob Rietbroek: *'Wij doen dit echt met heel veel plezier. Erg fijn dat wij op deze manier een kleine positieve bijdrage kunnen leveren aan zo'n prachtige organisatie.'* Op de website van het bedrijf treffen we meer hartverwarmende ondersteunende acties aan en wordt zelfs opgeroepen tot donaties voor ons hospice!

Een ongelukje zit, zeker in een hospice, in een klein hoekje. Met regelmaat moet er daarom een kleed of stoel gereinigd worden. Job Bavelaar van ChemDry uit Leiden staat dan op afroep klaar om ervoor te zorgen dat het betreffende vloerkleed of meubelstuk op en top gereinigd wordt. De drijfveer voor deze belangeloze ondersteuning: *'Mijn eigen moeder is te gast geweest in Issoria in Leiden. Zo ben ik onder de indruk geraakt van het prachtige werk dat in hospices wordt gedaan en de grote inzet van de vrijwilligers. Als ik daar vanuit mijn dagelijkse werk een steentje aan kan bijdragen, doe ik dat heel graag.'*



Job Bavelaar brengt gereinigd kleed retour